



Nieuwsbrief 1
2018-2019

3 september 2018
voor alle data geldt D.V.

Agenda

- | | |
|--------------|--|
| 11 september | Luistergesprekken tussen ouders en leerkrachten, school is normale tijd uit. |
| 1 oktober | Ouderavond 'Nieuwe media' voor ouders van leerlingen uit groep 8 |
-

Start schooljaar

Wat fijn dat we vorige week maandag met zoveel kinderen, ouders, collega's en bestuursleden bij elkaar waren om met elkaar het schooljaar te beginnen en de Heere te vragen om Zijn zegen. We hopen dat we met elkaar een goed en gezegend schooljaar mogen hebben.

We hebben het mooie bedrag van € 1500,- over kunnen maken naar de Stichting Glasgow Christian School.

Vreugde

In de vakantie zijn er verschillende gezinnen verblijd met de geboorte van een zoon of dochter.

Bij familie De Groot (Arica 142, 2903 PG) is op 17 juli Emmely Catherine geboren. Emmely is het zusje van Madelinde, Lysanne (groep 8b), Leander (groep 6b), Cornell (groep 2b) en Charlotte.

Familie De Groot (Paulus Potterlaan 46, 2902 GP) ontving op 19 juli Jens Maurice. Jens is het broertje van Joël (groep 6) en Thijmen (groep 4b).

Ook familie Gharbharan (Merellaan 149, 2903 GC) werd verblijd met de geboorte van een zoontje, Ayven Jai Navindu. Ayven is het broertje van Jai (groep 2a), Aiden (groep 1a), Eleonora (De Duikertjes) en Caylan.

Daarnaast mochten ook twee jufs in de vakantie een kindje krijgen! Juf Van der Velden – Van Zanten en haar man (Willem van Oranjelaan 27, 3331 BV, Zwijndrecht) ontvingen op 30 juli hun zoon Samuël Hendrikus Bastiaan. Ondanks dat de juf vroeg moest stoppen met haar werk, omdat er in de zwangerschap zorgen waren, mocht Samuël rond de uitgerekende datum gezond geboren worden.

Bij juf Hoogendijk – van Erkel en haar man (Gruttosingel 21, 2903 EE) is op 25 augustus hun dochtertje Maria Janny Hillemina geboren. Mirre is het zusje van Jesse, Aaron en Eli (groep 5).

Wij willen deze gezinnen van harte feliciteren met de geboorte van hun zoontje of dochtertje, broertje of zusje. Ouders, van harte de zegen van de Heere toegewenst in de opvoeding!

Verdriet

Bij familie Veenema (Alkenlaan 12, 2903 EC) kwam er rouw omdat oma Veenema, de oma van Joas & Aron (groep 2a), is overleden. Wat een verdriet als een oma weggenomen wordt! We willen dit gezin condoleren met dit grote verlies en hen heel veel sterkte en kracht toewensen.

Zorg

Adriaan Verschuure (groep 7b) heeft in de eerste week van de zomervakantie een vervelend ongeluk gehad waarbij hij zijn been heeft gebroken. Wat een pech... En dat precies in de vakantie! Beterschap Adriaan, we hopen dat je snel weer zonder krukken kunt lopen.

Nieuwe leerlingen

In beide groepen 1 zijn na de zomervakantie nieuwe leerlingen gestart. In groep 1a zijn Lieke Bos, Aiden Gharbharan, Lucas van Hengel, Jasper de Leede, Levi Rijkers en Niek van Roon gekomen. In groep 1b zijn Ardin de Groot en Isa Waaijenborg gestart. Ook in groep 5/6 kwam een nieuwe leerling: Gerline van Dreven. Welkom allemaal! Wij hopen dat jullie snel gewend zijn en wensen jullie een fijne tijd op onze school toe.

Luisvrij!

We zijn blij dat er geen luizen gevonden werden tijdens de luizencontrole.

Versterking luizenbrigade

We zijn op zoek naar twee moeders die ons willen helpen bij de luizencontroles. Wilt u een aantal keer per jaar helpen om de kinderen te controleren op luizen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij meester Paul (info@ebenhaezer-capelle.nl).

Luistergesprekken

Ook dit jaar kunt u weer in gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). Deze 10-minutengesprekken, de zogenaamde luistergesprekken, staan gepland op dinsdagmiddag en -avond 11 september. De school is deze dag gewoon om 15.15 uur uit. De gesprekken beginnen om 15.30 uur. Omdat groep 3 een grote groep is, beginnen juf Bosse en juf Ablas om 13.00 uur met de gesprekken.

We verwachten alle ouders. De zorg voor uw kind kan alleen optimaal zijn als er een goede samenwerking is tussen u als ouders enerzijds en wij, als leerkrachten en onderwijsassistenten, anderzijds.

Een aanmeldformulier invullen is dit jaar dus niet nodig. Wel mag u via de mail aangeven als u 's middags (vanaf 13.00 uur – groep 3 – of 15.30 uur) of 's avonds (vanaf 18.30u) echt niet kunt. U kunt dit uiterlijk woensdag 5 september, 18.00 uur, laten weten via info@ebenhaezer-capelle.nl.

Tijdens het gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. Het hoofddoel van het gesprek is dat u informatie over uw kind doorgeeft: u als ouder(s) kent uw kind het beste, weet wat uw kind spannend of makkelijk vindt, weet hoe uw kind contact maakt, enz. De leerkracht is hier erg benieuwd naar en kan met deze informatie beter op de behoeften van uw kind inspelen. Wij hopen, met uw hulp, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leer- en samenwerkingsproces dat op onze school plaatsvindt.

Het vragenblad dat als kapstok voor dit gesprek dient, zal deze week aan uw kind(eren) worden meegegeven. Neemt u deze vragen door, beantwoord ze, en neem de ingevulde lijst mee naar het gesprek.

Krentenbaard

Momenteel heerst er krentenbaard op school. Een onschuldige maar heel besmettelijke aandoening! Helaas komt het bij een heel aantal leerlingen niet alleen in het gezicht maar ook in het gebied rond de billen tot uiting. Wilt u uw kinderen daarom goed in de gaten houden en extra op hygiëne letten? Ook op school nemen we extra maatregelen om besmetting te voorkomen. Vermoedt u krentenbaard, vraag dan advies bij uw huisarts. Heeft uw kind krentenbaard? Laat het dan z.s.m. behandelen! Graag ook de leerkracht inlichten. Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken. Probeer de plekken zoveel mogelijk te bedekken met kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen krabben dan minder. Bij open plekken in het gezicht, die niet af te dekken zijn, is het misschien verstandig om uw kind (in overleg met de leerkracht) een dag thuis te houden.. Zo houden we besmetting beperkt. Bij voorbaat hartelijk dank. Meer informatie over en advies bij krentenbaard vindt u op:

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_krentenbaard

Samen bouwen in Vertrouwen

Ook in de zomervakantie zijn we in overleg geweest met de gemeente Capelle aan den IJssel over de tijdelijke huisvesting van de Eben-Haëzerschool en over de aanstaande nieuwbouw. De gemeente Capelle aan den IJssel zal zeer binnenkort de locatie van de tijdelijke huisvesting van de Eben-Haëzerschool bekend maken. Zodra wij deze informatie hebben, stellen we u op de hoogte. De stuurgroep ‘Samen bouwen in Vertrouwen’ is uitgebreid met een nieuw lid, de heer J. Koppe, lid van de medezeggenschapsraad van de Eben-Haëzerschool, zodat ook de ouders van de Eben-Haëzerschool een vertegenwoordiger hebben in de stuurgroep. Woensdag 5 september hoopt de stuurgroep in de Eben-Haëzerschool bijeen te komen.

(Nieuwe) leerkrachten

Vorige week zijn er een aantal leerkrachten gestart met het werken bij ons op school! Wij heten juf Mieras (bekend van haar LIO-stage bij ons op school), juf Van den Berg – Reijm (bekend van de peuteropvang), juf De Groot – Otterspeer (bekend van haar vervangingswerk bij ons op school) en juf Vuik van harte welkom! Wij wensen deze juffen veel werkplezier op onze school toe.

Daarnaast zal iedere maandag meester Kok bij ons op school zijn. Hij neemt de MT-taken van juf Hoogendijk waar, nu zij met zwangerschapsverlof is. Meester Kok werkt ook op de Rehobothschool waar hij groep 8 heeft.

Juf de Groot

Mijn naam is Elizabeth de Groot (35 jaar) voor de meesten denk ik wel bekend, omdat onze kinderen op de Eben-Haëzerschool zitten en omdat ik inmiddels al een aantal jaren als vervangster werkzaam ben op deze school. Ik woon in Capelle aan den IJssel en ben getrouwd met Willem-Jan de Groot. We hebben vijf kinderen, waarvan de oudste in de brugklas zit en de jongste op het Duikertje. Dit schooljaar hoop ik elke woensdag les te geven in groep 6. Na een aantal jaren alleen invalwerk gedaan te hebben vind ik het erg leuk om weer een vaste ochtend voor de groep te staan.

In de volgende nieuwsbrief hopen juf Vuik en meester Kok zich voor te stellen.

Nieuwe pedagogisch medewerkers bij De Duikertjes

Alle vacatures op de peuteropvang vervuld en daar zijn we erg blij mee. We heten juf Agnes Boudesteyn, juf Mariëlle Hoogendoorn, juf Margriet Murre en juf Annelies Verhoef van harte welkom. Een fijne tijd bij De Duikertjes toegewenst.

Juf Margriet

Ik ben Margriet Murre, getrouwd en moeder van zes jongens in de leeftijd van 10-24 jaar. Sinds vorig jaar ben ik oma van een kleindochter. Alle jongens hebben hier op de Eben-Haëzerschool gezeten. Nu zit alleen de jongste er nog. Ik vind het erg leuk om één ochtend per week bij de Duikertjes aan de slag te gaan.

Juf Mariëlle

Even voorstellen; Ik ben Mariëlle Hoogendoorn, getrouwd en moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Helemaal onbekend ben ik voor sommige niet op school, aangezien onze kinderen naar de Rehobothschool gaan. Wij wonen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Naast mijn werk als gastouder, ga ik nu de leuke uitdaging aan om de peuters te begeleiden in spel en ontwikkeling op weg naar de basisschool. Ik hoop een leuke en gezellige tijd te hebben op de Duikertjes!

Juf Agnes

Even voorstellen... Ik ben Agnes Boudesteyn, 35 jaar en woon in Klaaswaal. Bijna 14 jaar geleden ben ik getrouwd met Markwin en we hebben 4 kinderen gekregen die nu in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar zijn. De Eben-Haëzerschool is voor mij geen onbekend terrein. Ik heb er 12 jaar geleden ook gewerkt als leerkracht van groep 1. Toen wij ons tweede kind kregen, ben ik gestopt met werken op de Eben-Haëzerschool. De afgelopen 9 jaar heb ik als invalleerkracht gewerkt in alle groepen op de Groen van Prinstererschool in Klaaswaal, hier ben ik nu mee gestopt. Het onderwijs blijft mij trekken. Zeker het jonge kind vind ik een ontzettende leuke groep. Ik wilde heel graag weer een eigen klasje. Deze baan kwam op mijn pad en daar ben ik op ingegaan. Ik heb er heel erg veel zin in!

Juf Annelies

Beste ouders en kinderen, Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijzelf even kort aan u voor te stellen. Mijn naam is Annelies Verhoef en vanaf het begin van het nieuwe schooljaar hoop ik aan de slag te gaan bij De Duikertjes. Ik ben 32 jaar, getrouwd met Wouter en samen met onze kids (4) wonen wij in Capelle aan den IJssel.

Schoolgids

Uw oudste kind heeft vorige week de schoolgids meegekregen. Heeft u geen schoolgids ontvangen, dan kunt u om een exemplaar vragen aan de leerkracht van uw zoon of dochter.

In het overzicht 'vakanties, vrije dagen en belangrijke data' (blz. 58) is een datum weggevallen. Naast de genoemde studiedagen hebben we 12 juni ook een studiedag voor personeel, waardoor de leerlingen dus vrij zijn.

Tijdstip volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 17 september.

Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool

Bijlage 1: Uitnodiging Kledingbeurs

Bijlage 2: Uitnodiging Capelse Rommelmarkt